

BARBAPAPA



BARBABEE
als
dierentuin~dokter



BARBAPAPA

Barbapapa is een uitgave van
Classics Lektuur
Ceintuurbaan 26
1271 BJ Huizen
Classics Lektuur behoort tot
de Kontekst Groep b.v.,
een onderneming van de
Nederlandse Dagbladunie N.V.

Redactie:
Postbus 266
1270 AG Huizen
Telefoon: 02152 - 60206
Telex: 73010

Medewerkenden:
Mies Bouhuys
Coq Scheltens
Maria van Doorn
e.a.

Druk:
Verenigde Offset-Bedrijven B.V.
Hardenberg

Barbapapa verschijnt maandelijks
Prijs:
f. 2,25 / BF. 35
Distributie:
Betapress B.V., Tilburg
Telefoon: 013 - 426043

BARBAPAPA
Copyright © 1971, '76, '77, '79
Annette Tison & Talus Taylor
All rights reserved.
A Frank Fehmers Production,
Amsterdam, Holland.

Niets van deze uitgave mag
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van
druk, fotocopie, microfilm of
andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

BARBAPAPA

BARBABEE als dierentuin~dokter



Copyright © 1976, 1979 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.



PAS OP, HOOR!
DIE STERKE REUZEN
ZOALS HIJ, ZIJN
ALTIJD HET
KLEINZERIGST!

WEES MAAR
NIET BANG...
KALMPJES AAN,
ZEG IK ALTIJD
MAAR!



DIEP INADEMEN...
KUCH EENS...
ZEG EENS
AAAA...

GGGAA
....
GGGAAA
....

SLIK HET DRANKJE
VAN DOKTER
BARBABEE;
DAAR GENEES JE
ALLES MEE!





VOORUIT,
SCHIET EEN BEETJE
OP, ZUSTER...
U ZIET TOCH WEL
DAT DIE MENEER HIER
ONGEDULDIG WORDT...



NEE, MAAKT U ZICH
MAAR NIET ONGERUST.
U ZULT ZIEN DAT HET
GOED GAAT !



IK FELICITEER U VAN
HARTE MET UW VIER
MOOIE DOCHTERTJES,
VADER LEEUW !







MAAR...
MAAR...
WAT GEBEURT
DAAR NOU ?



DOKTER, KOM VLUГ!
HET IS DRINGEND !
WAT ER NOU GEBEURD IS !
JE GELOOFT JE EIGEN
OGEN NIET !



IK HEB HAAR
ALS EEN WILDE
KAT NAAR BOVEN
ZIEN KLAUTEREN
!

MAAR DAT IS DE
MOEDER VAN
BIMBO! HOE KOMT
ZE ZO OVERSTUUR?

HALLO, PAPPA! IK HEB EEN HEEL
VREEMD GEVAL BIJ DE HAND.
IK GELOOF NIET DAT IK HET ALLEEN
AAN KAN... EEN OLIFANT DIE IN DE
PUT ZIT... NOU JA, EEN PUT...



MAAK JE GEEN
ZORGEN, BARBABEE,
WE KOMEN
ERAAN!



KIJK, ZE IS OP DE
ROTS GEKLOMMEN
EN JE KRIJGT HAAR
ER MET GEEN
MOGELIJKHEID MEER
AF!



DIEREN DIE OPGESLOTEN ZITTEN, KRIJGEN
HET SOMS TE KWAAD MET DE ZENUWEN.
WE MOETEN HAAR EEN BEETJE OPVRO-
LIJKEN, DENK IK.



OM HET ARME DIER WAT AF TE
LEIDEN GAAT DE HELE FAMILIE
AAN HET WERK OM EEN
SPANNENDE KUNST TE
VERTONEN.



BARBATORRE BEGEEFT ZICH DAPPER
OP HET SLAPPE KOORD...



O, LIEVE HELP! HIJ VERLIEST ZIJN
EVENWICHT!



GELUKKIG WEET
BARBATORRE
METEEN RAAD!



DANK U, DANK U,
DANK U!
IK HOOP DAT U HET LEUK
VOND, MEVROUW...



Oeh...oe...oe...oeeee...

IK WEET NIET
WAAROM, MAAR
IK BEGIN ZELF
OOK EEN
BEETJE IN DE
PUT TE
RAKEN.







Grote BARBAPAPA-poster

Op de volgende twee bladzijden zie je een hele grote Barbapapa. Veel groter dan je hem hierboven ziet afgebeeld. Deze Barbapapa bestaat uit twee delen, die je moet uitknippen en plakken volgens onderstaande uitleg. Zoals je kan zien is dit het eerste deel van een enorm grote poster van de hele familie Barbapapa. Deze poster kan je zelf afmaken met de andere stukken die je in de volgende nummers van ons tijdschrift "BARBAPAPA" zal tegenkomen. Alles wat je nodig hebt is een briefopener, een schaar en een pot lijm. En misschien wat deskundige hulp van je vader of moeder of misschien van een grote broer of zus...



Leg het tijdschrift open op tafel met de bladzijden 16 en 17 naar boven. Buig de poten van de nietjes met een briefopener omhoog. Haal dan heel voorzichtig het middenblad uit het tijdschrift. Buig daarna de poten van de nietjes weer omlaag, zodat het tijdschrift er weer keurig als vanouds uit ziet.

Knip nu heel nauwkeurig de witte randen weg zoals aangegeven (nummers 1, 2 en 3). Denk er echter wel aan dat je de plakranden NIET afknijpt (nummers 4 en 5). In het midden moet je alleen langs de aangegeven lijn knippen (nummer 5).



Smeer nu wat lijm op de plakrand nummer 5 en plak hierop het onderste deel van Barbapapa. Let hierbij goed op dat je de zwarte buitenlijnen van Barbapapa precies op elkaar laat aansluiten.

Om nu een mooie gladde poster te krijgen kun je het beste het geplakte deel onder een zwaar boek laten drogen.



Tot het volgende nummer, waarin het tweede deel van onze poster!

MAAK ZELF EEN GROTE POSTE

PLAKRAND

WEGKNIPPEN

PLAKRAND



R VAN DE FAMILIE BARBAPAPA

PLAKRAND



WEGKNIPPEN

VRAGEN

A

Hoeveel kinderen hebben Barbapapa en Barbamama?

- ☐ 7 kinderen
- ☐ 6 kinderen
- ☐ 8 kinderen

B

Hoeveel vogels vind je op bladzijde 4?

- ☐ 29 vogels
- ☐ 27 vogels
- ☐ 30 vogels



C

Eén van de Barbakinderen is heel erg muzikaal. Wie?

- ☐ Barbabee
- ☐ Barbalala
- ☐ Barbabella

D

Hoeveel zebra's staan in dit tijdschrift afgebeeld?

- ☐ 6 zebra's
- ☐ 2 zebra's
- ☐ 4 zebra's







MAAR DE
MOEILYKHEDEN
ZYN NOG NIET
VOORBY... JE KLAUTERT
ALTYD MAKKELIJKER
NAAR BOVEN DAN
NAAR
BENEDEN.









DE STREPEN VAN DE ZEBRA



Verleden week deden Barbabientje, Barbabenno en Barbabee een spelletje. Wie aan de beurt was, mocht aan de anderen iets moeilijks vragen. Barbabientje wist op bijna alle vragen het antwoord. Dat komt natuurlijk omdat ze zo vaak met haar neus in de boeken zit. De vragen die over dieren gingen, waren voor Barbabee heel gemakkelijk. Maar toch is Barbabientje erin geslaagd aan Barbabee een vraag te stellen waarop hij het antwoord NIET wist...

De vraag van Barbabientje luidde: „Is de zebra een zwart dier met witte strepen of een wit dier met zwarte strepen?”



Er is namelijk een Afrikaanse legende die zegt dat de zebra een afstammeling is van een in het wild levende ezel. Deze ezel was erg bang voor de leeuw en daarom hield hij zich diep in het bos schuil, zodat de leeuw hem niet zou kunnen vinden. Maar omdat hij zich tussen de struiken verschool, scheen de zon nooit helemaal op zijn huid. Alleen op de plaatsen waar het zonlicht door de takken viel, werden strepen op zijn huid gebrand.

Barabee wist niet of hij nu die legende moest geloven of niet...

En jullie...???

Het antwoord vinden jullie op bladzijde 29. Barabee bloosde nog dagelijks als hij het woord zebra hoorde. Hij had het helemaal niet leuk gevonden dat Barbabientje meer over dieren wist dan hij.

Later heeft Barbabientje eerlijk verteld dat toen de onderwijzer de vraag over de strepen van de zebra bij haar in de klas vroeg, zij het antwoord ook niet wist.

Dat heeft Barabee danig opgelucht en nu kan ook hij hartelijk lachen als hij met de zebra en zijn strepen geplaagd wordt.



Copyright © 1977, 1979 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.





DOES OM NA TE TEKENEN. DE RUITVERDELING HIERONDER MAAKT HET JE MAKKELIJK!
PROBEER HET MAAR EENS. MISSCHIEN KUN JE HET STRAKS OOK ZONDER DE RUITJES-HULP!

Rond-Spel



6 5 4 3 2 1 **Start**



6

7

HET EERSTE OPONTHOUD!
GA 7 PLAATSEN TERUG
EN START OPNIEUW...

8



10

DIT RONDJE IS
TE KLEIN OM
OP TE STAAN,
GA TERUG
NAAR 4!

11

12

13

14

15

HEEL MOOI!
JE MAG NOG EEN
KEER EKSTRA
GOOIEN HOOR!

16

17

OM NU INEENS
OP ZO'N GROOT
RONDJE TE
GAAN STAAN,
NOEMEN WE
"HEBBERIG". GA
MAAR TERUG
NAAR 10...

WAT HEB JE NU
TOCH AAN ZO'N
HALF RONDJE?
GOOI MAAR
SNEL EEN HELE
EEN KEER NOG
EKSTRA!

22

21

20

19

18

FOEI! DAT IS OOK AL
NIET ROND! GA
MAAR WEER TERUG
NAAR DIE MOOIE
RONDE NR. 30

23

22

21

20

19

18

FOEI! DAT IS OOK AL
NIET ROND! GA
MAAR WEER TERUG
NAAR DIE MOOIE
RONDE NR. 30

TOE NOU ZEG! DAT
IS TOCH GEEN RONDJE?
WACHT JIJ MAAR EVEN
OVER! 1X JE BEURT



BEN JE HIER AL?
DAN NOG EVEN
WACHTEN EN 1X
JE BEURT OVERSLAAN!

32

33

34

35

36

37

GOED ZO!
JE KRIJGT
EEN KANS
EKSTRA: OOK
ALS JE 3
GOOIT, MAG
JE FINISHER.
DUS STRAKS:
1 OF 3
GOOIEN!

einde

Spelregels:

Je kunt dit spel met 2 of met meer spelen.
Je hebt nodig: een dobbelsteen en een knoop
voor elke speler om mee te kunnen schuiven.
Degene die in het begin het hoogst gooit, mag
het eerst beginnen. Onderweg merk je vanzelf
wat er gebeuren gaat. Als je aan het einde
komt, moet je ook echt uitgooien; lukt dat niet
meteen, dan ga je steeds het aantal plaat-

sen terug dat je teveel gooid.
Die gene die het eerst het
einde haalt, is de winnaar.
Veel plezier ermee!

ALS JE DIT SPEL UITKNIPT EN OP EEN STEVIG STUK KARTON PLAAT, HEB JE EEN LEUK SPEL
OM AF EN TOE EENS MET JE VRIENDJES EN VRIENDINNETJES TE SPELEN!

KLEUR JE EIGEN BARBABLADZIJE!!!

Evenals de vorige keer kan je deze
bladzijde kleuren zoals het
voorbeeld op bladzijde 20.
Maar je kan natuurlijk ook
zelf de kleurtjes
bedenken!
Wat je ook doet,
veel plezier
met het
kleuren!



BARBA-BABBEL



Lieve kinderen,

Barbapapa heeft in dit winterse weer kou gevat en ligt nu snip- en snip-verkouden in zijn bed. Zijn ogen tranen zo erg, dat hij deze keer niet aan jullie kan schrijven. Daarom heeft hij aan mij gevraagd of ik het deze maal wil doen. En dat heb ik beloofd.

Het is nu tien uur en er vallen grote sneeuwvlokken langs het raam. Mooi is dat, hè?

Gisteren sneeuwde het ook de hele dag. Toen hebben Barbabob, Barbabenno, Barbaborre en Barbabee een grote sneeuwpop gemaakt. Ze hebben hem een oude hoed van Barbapapa op zijn hoofd gezet en hem een das van Barbabob om zijn hals gebonden. Elke keer als ik uit het raam kijk, denk ik dat er een witte Barbapapa buiten in de tuin staat. Gek, hè?

Daar zie ik in de verte onze postbode aankomen. Ik geloof dat hij weer heel wat post van jullie bij zich heeft. De postbode is helemaal wit van de sneeuw. Hij lijkt nu precies op de sneeuwpop in de tuin. Ik zal maar gauw een beker warme chocolademelk voor hem gaan klaarmaken. Dat lust hij vast wel in deze kou!

Over een half uurtje ga ik bij Barbapapa kijken. Dan krijgt hij een lekker kopje thee met een beschuitje. En als hij zin heeft, zal ik hem jullie post voorlezen. Ik weet zeker dat hij daar erg van zal opknappen!

Ik ga nu gauw wat melk opzetten voor de chocola voor de postbode.

Dag, lieve kinderen. Volgende keer schrijft Barbapapa jullie weer.

Daag,

Barbamama
—



BRIEVEN aan:

BARBAPAPA
Classics Lektuur
Postbus 266
1270 AG Huizen

Beste Barbapapa,
Ik ben 10 jaar oud en toch vind ik jullie boekje leuk. De boekjes zijn goedkoop en m'n kleine zusje is er dol op. Barbabientje is het leukst voor mij. Op de televisie is ze dol op allerlei mooie en leerzame boeken net als ik. Gaan de Barbapapa's ook naar school?

Kyra Raes,
Sint-Amandsberg (België).

Hallo Kyra,
Dat was een erg mooie brief die je ons gestuurd hebt! Ja hoor, ook de Barbapapa's moeten naar school. Anders zouden ze toch dom worden?
Dag Kyra,

Barbapapa.

Lieve Barbapapa,
Ik ben 7 jaar. Ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Nu ben ik voor mijn tweede bezig. Ik zit in de tweede klas en ik heb een erg lieve juffrouw. Nu stop ik met schrijven want mamma roept om te eten. We eten zuurkool met spek en worst. Bah!
Maringka Pronk.

Lieve Maringka,
Wat is dat nou? Lust jij geen zuurkool? Dat is toch lekker in de winter. Wij lusten dat allemaal erg graag. Waar woon jij, Maringka? Je had vergeten je adres in je brief te schrijven. Vergeet je dat niet een volgende keer?

Hartelijke groeten van ons allen.
Barbapapa.

Ik ben Diana Jager en ik ben 8 jaar. Wij hebben een winkel. Daar kan je ook Barbapapa kopen en ik vind het een heel leuk boekje en weet je waarom ik het een leuk boekje vind? Omdat de taart gestolen werd en de geboorte van Barbapapa. Vele groeten aan allemaal.

Diana Jager,
Winschoten.

Hallo Diana,
Bedankt voor je brief. Wat verkopen jullie in de winkel? Toch niet alleen Barbapapa-boekjes? Schrijf je nog eens?
Hartelijke groeten,

Barbapapa.

Lieve Barbapapa,
Ik ben 11 maar ik lees en luister naar uw verhalen. Ook al ben ik 11 jaar, ik vind het toch nog mooi. Meisjes bij mij in de klas vinden het ook nog mooi. Audrey is mijn beste vriendin. Die vindt Barbapapa ook mooi.
Jacqueline Venema,
Warffum (Gr.).

Lieve Jacqueline,
Hartelijke groeten van ons allen voor jou en je vriendin Audrey.
Daag,

Barbapapa.

Lieve Barbapapa,
Ik heb die poster van u gemaakt en het hangt nu in mijn kamer en het staat heel mooi. En ik vind die boekjes leuk die u maakt.
Dááááág en de groeten aan de Barbafamilie.

Cora Korving,
Alphen aan den Rijn,
8 jaar.

Dag lieve Cora,
Hartelijke groeten van ons allemaal.

Barbapapa.

Lieve Barbavriendjes,
Ik ben Annelies en ik heb een broertje. Hij heet André. Ik heb ook een goudvis. Hij heet Goudje. Het is de eerste keer dat ik schrijf. Het is een leuk blad en de laatste was ook leuk. Viert u ook nieuwjaar? Als u op de televisie komt, kijk ik altijd. Groetjes van

Annelies Halewijn,
Alphen aan den Rijn,
10 jaar.

*Lieve Annelies,
Wat leuk dat jij een goudvisje hebt. Barbabee heeft twee goudvissen. Ze heten Blubje en Blobje. Natuurlijk hebben wij oud en nieuw gevierd. Barbamama had een heleboel olie-bollen en appelflappen gebakken. Daar hebben we heerlijk van gesmuld!*

*Hartelijke groeten van
Barbapapa.*

Lieve Barbafamilie,
Ik ben 7 jaar en ik kijk altijd naar jullie op de t.v. Ik heb veel boekjes en puzzels van jullie. Ik zou graag willen dat er eens een schilderij van Barbabee en al zijn dieren in kwam. De poster vond ik heel leuk en ik heb hem op mijn kamer gehangen. Vele groetjes van

Roel Verhees,
Valkenswaard.

*Hallo Roel,
Wat een mooie tekening heb jij ons gestuurd, zeg. We staan er allemaal op en ons huis ook. Goed, hoor! We hebben de tekening precies boven het lichtknopje aan de muur gehangen. Dag Roel, tot de volgende keer.*

Barbapapa.

Lieve Barbapapa,
Ik ben Peter en ben 4 jaar. Zelf kan ik niet schrijven, Mama doet dat voor mij. Ik vind het boekje erg mooi.
Dag Barbapapa.

Peter Klomp,
Vosselaar (België).

*Lieve Peter,
Hartelijk bedankt voor je mooie tekening. Die hebben we een mooi plekje aan de muur gegeven.*

Daag,

Barbapapa.

Lieve meisjes en jongens,

Omdat we onmogelijk iedereen persoonlijk voor zijn of haar mooie tekening kunnen bedanken, hebben de Barbakinderen elk drie tekeningen uit de grote stapels getrokken. De namen van de tekenaars plaatsen we hieronder. Hiermee willen we graag deze kinderen en jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle prachtige tekeningen die jullie ons regelmatig sturen.

Hartelijke groeten van ons allen,

Barbamama en Barbapapa.

Canoë Segeren, Oud-Turnhout (België) — 8 jaar
Manja Boele, Hellevoetsluis — 7 jaar
Robert Urselman, Alverna (gem. Wychen) — 8 jaar
Afko Meijer, Bellingwolde — 8 jaar
Selma Mazereeuw, Amsterdam — 9 jaar
Leon Frazza, Rotterdam — 7 jaar
Astrid Koerse, Sint Pankras — 7 jaar
Roland van Mourik, Leiden — 8 jaar
Kees den Tek, De Lier — 8 jaar
Natalie Nederhoorn, Noordscharwoude — 7 jaar
Esmeralda Vonk, Delft — 7 jaar
Joost Braakman, Heerenveen — 8 jaar
Esther Scholtens, Lunteren — 6 jaar
Marlene van Lier, Beverwijk — 8 jaar
Iris Koekkoek, Uden — 7 jaar
Heleen Wolthuis, Rotterdam — 9 jaar
Caroline v.d. Vlist, Wijngaarden — 10 jaar
Bart Sijnmons, Venray — 6 jaar
Anja de Potter, Gent (België) — 9 jaar
Allyson Beket, Papendrecht — 5 jaar
Saskia Lensing, Amstelveen — 9 jaar

HALLO PAPPA'S EN MAMMA'S DIE KUNNEN VOORLEZEN!



Moelijk hè, elke avond een ander
verhaaltje voor het slapen gaan?

Nou, wij beleven zóveel avonturen,
aan onderwerpen geen gebrek. En wij zijn leuk om voor te lezen met zware stem –
en hoge piep! Want wij zijn die héle rare beesten uit Doedeldiedam.

Neem nou Brullie. Een soort van Leeuw dus. Met een hoge piepstem.
En nooit 'ns iemand die echt van 'm schrikt. Of Woef de hond, die boe roept,
wat hij geleerd heeft van Boe de koe, die pap eet, omdat ze niet weet
dat een koe gras lust. En Siss de slang. Die huppelt.

Twaalf verschillende malle beesten, die best voorgelezen
willen worden. Voor f.2.25 per stuk avond aan avond sukses!
Bij de boekwinkel, tijdschriftenhandel en supermarkt.

**Verzamel die rare beesten
uit Doedeldiedam, die zo graag eens
voorgelezen willen worden.**

